

# OEPS

- O pinierend
- E ducatief
- P lantaardig
- S chrifftuitleg



# OEPS

- O pen minded
- E vocatief
- P rofetisch
- S chrifftuitleg



## Johannes 3:16

is een bekend Bijbelvers onder evangelische en orthodoxe christenen. Velen kennen het uit het hoofd: *Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe ...*

Vaak legt men de nadruk op het laatste deel van het vers: op “een ieder”, “eeuwig leven” en zo op “zichzelf”. Apart! Waarom niet nadruk leggen op het tweede **en** het eerste deel: op “Alzo”, “de wereld” en “verloren gaan”? Vegan Church wijdde er een viering aan. Dit zijn onze ontdekkingen:

### De wereld

Het begrip ‘wereld’ [Grieks: *κοσμος*, *kosmos*] heeft een bepaalde betekenis. Het staat voor ‘de totale samenleving op aarde die niet onderworpen is aan de rechtvaardige heerschappij van God’. Bijzonder! Hoe kan Gods liefde nu uitgaan naar de ‘wereld’ ?

Als tiener kreeg ik een duidelijk beeld mee van ‘de wereld’. Op de bijbelclub leerden we vlijtig Joh. 3:16 uit het hoofd. Inclusief deze uitleg: “Als je kiest voor Jezus Christus als Heer van jouw leven, dan ben je na het bidden van het zondaarsgebed verzekerd van eeuwig leven. Vanaf dat moment dien je ‘de wereld’ (sex, drugs, rock & roll) radicaal de rug toe te keren”. Dat klonk indertijd best logisch. Later heb ik er vaker aan terug gedacht. Wat een selectieve schrifftuitleg en theologie was dit eigenlijk ... Zo’n veertig jaar later erken ik onze Heer Jezus Christus nog steeds als Verlosser en Heer van mijn leven. Maar de *κοσμος* uit Joh. 3:16 zie ik tegenwoordig anders.

Samen met andere kosmocentrisch georiënteerde gelovigen ben ik de visie toegedaan, dat ‘de wereld’ staat voor de kosmos vol galxies, planeten en onze aarde waar de mensheid, flora en fauna deel van uitmaken **en** voor de eerder genoemde totale samenleving op aarde die niet onderworpen is aan Gods rechtvaardige heerschappij.

Wat dit laatste betreft, de animator Steve Cutts heeft een schitterende animatie gemaakt, getiteld: *Man*. Zijn visie op het leven anno nu is confronterend en indrukwekkend herkenbaar met op het eind een klein grapje.



<https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalCIU>

Deze animatie toont hoe de mensheid i.s.m. allerlei machten (bedrijven, multinationals, politici) het door God geschapen gezegende leven niet op de 1<sup>ste</sup> maar op de 2<sup>de</sup> plaats zetten. Mens- en dierwaardigheid, de zorg om de aarde en de kosmos, allemaal zijn ze ondergeschikt gemaakt aan winstbejag.

Deze ‘wereld’ kan niet anders dan gedomineerd worden door een andere heer dan onze Heer Jezus Christus. De Schrift noemt dit de mammon (geld). In zijn kielzog komen duistere krachten mee die het leven instrumenteel (willen) bepalen: zo heeft het leven slechts waarde als product en wordt het ontdaan van de waarde in zichzelf. Wat een ontkenning van God de Schepper en van de schepping! En wat een ontkenning van het offer van Christus, gestorven voor de verzoening van de mensheid en de verlossing van de schepping!

Deze ‘wereld’ is verantwoordelijk voor een onnoemelijk lijden dat zijn ware gezicht laat zien in honger, misbruik, onrecht, uitbuiting, vervuiling, vluchtelingenstromen, welvaartsziekten en verschrikkelijke tragedies voor flora en fauna.

### Maar het kan anders

Het heeft alles te maken met keuzes. Voor mij betekent het: de keuze om Jezus Christus, de Heer van alle leven, te volgen en daarmee deze 'wereld' *niet* te supporten. Het betekent voor mij: me nog meer bewust worden van de realiteit waarin we leven, anno 2016!

Ik zou zo blij zijn als al Jezus' volgelingen tot dit inzicht zouden komen. Dat zou een werelds getuigenis zijn! Want alles wat het door God gezegende leven ondergeschikt maakt aan de Mammon zal toch op een dag verdwijnen, of anders gezegd: verloren gaan.

Gelukkig heeft deze 'wereld' het eeuwige leven niet. Wel Gods liefde. OEPS!

### Alzo

Hoe? Alzo! Dit betekent 'op deze manier'. Niet door het te zegenen, dat zou wat zijn, zeg! Maar door het Jezus Christus als voorbeeld en Verlosser te geven. 'Op deze manier' (alzo) lief heeft God de wereld gehad ...

Daarom mogen en kunnen wij, die de levende Heer van alle leven volgen, deze 'wereld' de spiegel voorhouden en het de wacht aanzeggen in de Naam van de liefdevolle God. Hoe? Voor mij is dat door middel van een vegan lifestyle: de allerbeste keuze!

We nodigen jou uit om met ons in gesprek te gaan. We horen graag jouw ideeën hierover. Vrede, alle goeds en Gods zegen gewenst!



### Hoe kan & wil ik Jezus Christus volgen?



VEGAN CHURCH

Jaargang 1, nr. 6 – februari 2016

SCB (Sandra) Hermanus-Schröder MA  
contact: [sandra@veganchurch.nl](mailto:sandra@veganchurch.nl)